

**Vraag het aan Morya****Pas op**

“Hoe belangrijker je wordt voor jezelf, hoe belangrijker jouw ontmoetingen zullen zijn op deze wereld. Hoe liefdevoller de uitdrukking is die je in je eigen leven plaatst, hoe meer liefde je zal ontvangen in deze wereld.

Maar pas op, denk niet te vlug dat je liefde zal ontmoeten voordat je een hele reeks daden hebt gesteld die getuigen van liefde. En daar heeft de mens dikwijls geen geduld voor. Hij wil niet zichzelf worden, hij wil direct resultaat, en dan gaat het even fout. Dan kom je mensen tegen die niet op dezelfde golflengte leven of je komt de verkeerde mensen tegen en je zit jaren te ploeteren in een systeem van leven dat niet past bij jouw leven. Dat moet dan achteraf ingezien en rechtgezet worden.

Daar hebben de meeste mensen heel veel moeite mee: ze komen de verkeerde personen tegen. Als ze met de diepte zouden hebben geleefd van hun eigen ziel, van hun eigen leven, dan zouden ze de juiste persoon tegenkomen - op het juiste moment, ook dat nog, want het is haalbaar. Dit veronderstelt dan weer dat men de diepte van zichzelf te pakken krijgt.”

A handwritten signature in a cursive script, appearing to read 'M. Morya'. The letters are fluid and connected, with a prominent initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud”  
(uit hoofdstuk 5: ‘Schouder aan schouder met de Meester’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 269

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---